

Inspiratiewandeling over begraafplaats Rhijnhof.



Dinsdag 31 juli van 18.30 tot 21.00 uur

Monuta organiseert in samenwerking met stichting begraafplaats Rhijnhof en het nabestaandencafé een inspirerende wandeling over de 110-jarige begraafplaats Rhijnhof in Leiden. Luister naar muziek, laat u inspireren door mooie verhalen en vertel ons wat voor afscheid er bij u past. Na afloop is er gelegenheid om na te praten met wat drinken en lekkers in Theehuis Veldheim.

Meld u vóór maandag 30 juli aan via leiden@monuta.nl of bel met 071 - 521 3231.



Iedere dag maken we keuzes, bewust of onbewust, met kleine of grote gevolgen voor nu én voor later. Daarover gaat Monuta graag met u in gesprek tijdens de inspiratiewandeling over begraafplaats Rhijnhof op dinsdag 31 juli.

Sfeervolle ontdekkingstocht

Wat voor afscheid past bij u? Die vraag staat centraal tijdens de inspiratiewandeling. Want we kunnen ons voorstellen dat u graag een passend afscheid wenst, maar dat u daar nu misschien nog niet echt over na heeft gedacht.

Wandelen en napraten

De inspiratiewandeling vindt plaats op dinsdag 31 juli van 18.30 tot 21.00 uur. We verzamelen bij begraafplaats Rhijnhof (ingang Haagse Schouwweg), aan de Laan te Rhijnhof 4. Na afloop is er gelegenheid om na te praten met wat drinken en lekkers in Theehuis Veldheim.

Wilt u deelnemen?

Dan vragen wij u om u aan te melden via leiden@monuta.nl. Vermeld hierbij met hoeveel personen u komt. Of bel ons op 071 - 521 32 31. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur.

Graag tot 31 juli!

